

FRANK VANDENBROUCKE WIL EINDIGEN ALS KLUIZENAAAR

Frank Vandenbroucke, de man die de voorbije jaren als geen ander zijn stempel drukte op het gezondheidsbeleid, was zondag te gast in 'Titaantjes'. Dat is het radioprogramma (Radio 1) waarin Pat Donnez wekelijks op zoek gaat naar de mens achter een bekende Vlaming.

Het slimste jongetje van de klas. Een spartaan die vooral van water leeft. Waar andere politici in de zomer uitzwermen naar Toscane, gaat hij op reis naar Polen, IJsland of een Afrikaanse woestijn. Hij laat zelden of nooit in zijn kaarten kijken. Wie is deze Frank Vandenbroucke?

De intro vatte meteen het stereotype beeld van Vandenbroucke samen. "Dat miserabilisme verwondert natuurlijk van de asceet die je bent", vervolgde de presentator. "Je bent nu eenmaal geen jongen om op je blote kont in de Dominicaanse republiek te gaan zitten."

Waarop de minister bevestigde dat hij inderdaad een hang naar soberheid heeft. Maar hij wil daar niet mee te koop lopen, want hij beschouwt zich als een rijk man die ontzettend

veel gekregen heeft. "Ik zeg dat soms al lachend maar ik zou wel als kluizenaar willen eindigen. Ik heb een oom die kluizenaar is in Frankrijk en ik vind dat heel bijzonder."

Dat hij spartaans leeft en niet gastronomisch ingesteld is (hij zou zichzelf met het eten van een appel belonen), betekent nog niet dat hij de gestrengheid zelf is, corrigeerde hij. "Er wordt bij ons ook heel wat afgelachen." We kwamen verder te weten dat hij fotografie een bijzondere kunst vindt, maar dat hij na de politiek vooral wil gaan schrijven. Zijn levensmotto is "Blijf kritisch voor jezelf."

Verder ging het vooral over de sociale rechtvaardigheid die Vandenbroucke al twintig jaar drijft. Politiek dient om wat misgelopen is in de loterij van het leven recht te zetten, zei hij. Dat leverde nog een opmerke-

lijke uitspraak op: "Ik ben in toenemende mate ongelukkig met mensen die zeggen dat we zo'n fantastische sociale zekerheid hebben in België. We zijn echt te zelfgenoegzaam over de kwaliteit van ons sociaal systeem. Er zitten wel nogal wat barsten in."

Titaantjes peilt ook naar het hoogtepunt en dieptepunt van de gast. Hoogtepunt van Vandenbroucke? Toen hij in 1999 kon beginnen op Sociale Zaken. Dieptepunt? Vanzelfsprekend het Agustaschandaal dat hij als "een lang gerekte crisis" ervaren heeft. Zijn reputatie als geldverbrander is iets wat hem als een steen op de maag is blijven liggen. "Daar heeft de loterij van het leven voor een keer hard toegeslagen voor mijzelf."

Vandenbroucke hoopt nu een aantal jaren nuttige dingen in de politiek te kunnen doen, zodat hij met een positief bilan kan eindigen. "Waar ik als de dood voor ben, is dat men over twintig jaar zegt: 'Frank jij was van een generatie die het verprutst heeft'."

P. B.