



Wie? Pat Donnez
Wat? Producer en presentator op Radio 1
Waarom? Presenteert al jaren op zondag Titaantjes en is ook de producer van talloze andere programma's. Is genomineerd voor de prestigieuze Prix Europa.

Wat is je deze zomervakantie het meest bijgebleven?

"Wie deze zomer zonder tatoeage over het strand durfde te lopen, kon rekenen op onbegrijpelijke blikken."

Welk tv-programma mis je nooit?

"De lotto-uitslagen."

Wat is het strafste verhaal uit je studententijd?

"Een leraar wiskunde hoorde tijdens het examen buiten de sirene van een ambulance en zei ons: 'Ach sukkel, hou er toch mee op. Ga buiten en geniet, het kan zo voorbij zijn.' Daarop stapte ik met mijn beste vriend de klas uit. Eind augustus mochten we ons herexamen afleggen."

Welke gedachte schiet er 's morgens het eerst door je hoofd?

"Beam me up, Scotty."

Wat zou je doen als je voor één dag een vlieg kon zijn?

"Hopen dat ik snel tegen de lamp vlieg."

Wat is je beste eigenschap?

"Ik kan ontzettend goed luisteren. Een weldaad als je in de buurt van interessante mensen zit."

En je ergerlijkste?

"Ik kan ontzettend goed luisteren. Een gruwel als je in de buurt van oninteressant volk terecht komt."

Wat gebeurt er volgens jou na de dood?

"Dan begint het leven. Dat mag ik tenminste hopen, want anders vond ik het maar een sick joke."

In het jaar 3000...

"...draai ik me om in mijn graf."

"Ik wist niet wat ik zag toen ik uit moeders schoot viel!"

Aan welk tv-programma zou je echt nooit willen meedoen?

"Tik-Tak."

Wat zou je doen als je een dag heerser over de wereld was?

"Gedurende 24 uur genieten van een welverdiende slaap."

Wat is je favoriete zonde?

"Gulzigheid. Een bord – het mag van bij Comme Chez Soi zijn – in géén tijd naar binnen schrokken. Heerlijk!"

Beschrijf de ideale vrouw.

"Een klein gebrek is geen bezwaar."

Wat is de meest hilarische situatie waarin je ooit verzeild geraakte?

"Toen ik een jaar of veertig geleden uit de schoot van mijn moeder viel. Ik wist niet wat ik zag!"

Welk programma zou je zelf graag presenteren?

"De eucharistieviering op Radio 1."

Waar ga je het liefst op reis?

"In mijn hoofd. Je kan er de meest opwindende en gevaarlijke reizen maken. Je hebt er ook alles bij de hand. Bergen meisjes, en het kost je geen bal."

Wat is het meest hatelijke trekje aan vrouwen?

"Dat ze – het is een detail, maar *allez* – zo veel mooier zijn dan mannen."

Wanneer heb je voor het laatst een goede daad verricht?

"Afgelopen weekeinde, toen ik mijn chagrijnige en racistische overbuurvrouw een druk verkeersplein hielp oversteken. Halverwege de overtocht ging mijn gsm af, waarop de vrouw zich losmaakte en op eigen kracht voortging. De ziekenwagen kwam net te laat."

Ben je een feestvarken?

"Ik heb geen talent voor feestjes. Zo veel valt er nu ook niet te vieren, toch?"

Vat jezelf samen in één zin.

"Hij heeft geen talent voor feestjes."

Wat ontbreekt er nog op jouw werkvloer?

"Een bed. Maar daar wordt aan gewerkt."

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

"Gisteren. Ik zat – inmiddels voor de tiende maal – naar de documentaire *Zij Geloofd in Mij* over André Hazes te kijken. Achteraf denk je: ik word een ouwe, sentimentele zak."

Wie hoop je ooit in levenden lijve te ontmoeten?

"Frank Sinatra."

Welke historische figuur was je graag geweest?

"Jacobus, de broer van Jezus. Er viel toen altijd wel wat te beleven. Een wondertje hier en een mirakeltje daar, én je eindigde op een minder onaangename manier dan je veel bekendere broertje."

Wat maakt radio beter dan televisie?

"Radio is een magisch doosje, in het beste geval. Televisie is een lege doos, in het slechtste geval."

Wat lijkt jou de vreselijkste dood?

"Onder een auto terechtkomen. Aan het stuur zit Gwyneth Paltrow, die nog probeert kunstmatige ademhaling toe te passen. Jammer genoeg kan ze mijn hoofd nergens meer vinden."

Wanneer was je voor het laatst dronken?

"Nu. Van weemoed."

Met welk dier zou je jezelf vergelijken?

"Vergelijken? We zijn toch allemáál dieren, wat is dat nu!"

Welke wet zou je gestemd willen zien?

"Met onmiddellijke ingang worden alle vakantiedagen werkdagen. En vice versa."

Doe eens een bekentenis.

"Ik ben een doodgewone, niet aan de drugs, alcohol of vrouwen zittende jongen."

Welke stunt zou je ooit nog willen doen?

"Verliefd worden." (PeVe)