

mijn Mechelen

TEKST: Wannes VANSINA - FOTO'S: David LEGREVE

PAT DONNEZ

Pat Donnez heeft een haat-liefdeverhouding met zijn stad. «Mechelen is mijn vrouw, maar ook mijn ex. Zij is mijn maîtresse, en mijn balorige zenuwzieke moeder. Het is een stad waar ik naartoe word gezongen en die ik nooit zal verraden», zegt de radiomaker die nu debuteert als auteur met een dichtbundel.



Pat Donnez vertoeft graag in zijn tuin. Daar kan hij tot 's avonds laat zitten met een boek.

1 JE GELIEFDE PLEKJE THUIS

«Mijn bed. Ik vergelijk het met een vrouw waar je naar hunkert omdat je ze veel te weinig ziet. Het afgelopen halfjaar heb ik gemiddeld vijf uur per dag geslapen. Een andere plek waar ik graag vertoeft, is mijn tuin. Daar kan ik tot 's avonds laat zitten met een boek.»

HET MOOISTE PLEKJE

«Als ik 's ochtends vertrek naar Brussel, kruis ik de Grote Markt. Dat doe ik nooit zonder even een omwenteling rond mijn as te maken. Dan beeld ik mij in dat ik een camera ben die elke ochtend op iets anders probeert te focussen. Ik vind het zo'n mooi plein, zeker nu het autovrij is.»

HET LELIJKSTE PLEKJE

«Als ik een dagje heb gewerkt en terugkeer naar Mechelen, kom ik terecht op dat vermaledijde, spuuglelijke stationsplein. Het is, samen met dat van Warschau, het lelijkste van de wereld.»

2 LIEVELINGSRESTAURANT

«Ik heb geen keuken, dus ben ik verplicht om bui-

tenshuis te eten. Ik vind dat Mechelen, hoewel het een zakdoek groot is, toch heel wat goede restaurants heeft. Op vier stappen van mijn deur heb je Yam Mie Yam. Dat is een vrij nieuw restaurant op de Veemarkt met bijzonder charmante uitbaters. Mocht Test-Aankoop langskomen, het restaurant zou zeker de beste prijs-kwaliteitverhouding in de wacht slepen. Er wordt verfijnd eten geserveerd voor een heel goede prijs. Ik ben een foody, iemand die zijn bodymassindex niet in de gaten houdt, hoewel dat wel zou moeten. Als mijn moeder meegaat en betaalt, dan passeer ik graag langs D'Hoogh of Folliez. Ik was ook een absolute pleitbezorger van Frituur Veemarkt - ik heb nog enquêtes ingevuld om het op de Veemarkt te houden - maar nu het frietkraam is verhuisd naar de ring, moet ik het missen. Als ik er nog eens passeer, dan is het omdat ik mijn weg ben kwijtgeraakt. Dat is jammer, want de uitbaters serveren het beste stoofvlees van België. Bovendien vind ik dat een frituur niet thuishoort in een pand, maar in een frietkot.»

JE SUPERWINKEL

«Ik haat winkelen. Ik doe geen boodschappen. Ik ga een krant halen en bij hoge uitzondering ook eens een brood. Ik hoef daar bij wijze van spreken maar drie stappen voor te zetten. Mijn leven speelt zich grotendeels af op dezelfde 100 vierkante meter.»

3 EEN AVONDJE STAPPEN

«Voor vermaak en vertier, ga ik naar de Vismarkt. Dat is voor mij al de andere kant van de stad. Ik ben er met geen stokken weg te slaan. Toen ik 16 was, zat ik al in Den Akker. Nu, 35 jaar later, hang ik nog in die buurt rond. De Vismarkt is samen met mij veranderd. Vroeger was het een naar vis en smeerlapperij ruikend plein waar - en daar hoorde ik met graagte bij - het langharig werkschuw tuig tot diep in de nacht bleef rondhangen.»

WAT HAAT JE?

«Rancune is mij compleet vreemd. Er is geen mens op de wereld die ik echt haat. Ik probeer nooit de man te spelen, maar wel de bal. Iemand haten is verspilde tijd. Ik maak me natuurlijk wel eens druk in bepaalde zaken, zoals het feit dat ik elke ochtend om 7 uur mijn huis word uitgedrild. Het Sint-Romboutscollege is gestart met grondige verbouwingen zonder de buurt vooraf in te lichten.»

JE BESTE VRIEND(IN)

«Ik gebruik het woord vriend niet ijdel. Ik zal zelden van iemand zeggen dat hij een vriend is. Ik heb er vijf. Dat is merkwaardig. Het zijn mensen waar ik, op hun vrouwen na, alles mee deel. We zijn alle vijf op onze manier gek.»

JE FAVORIETE CAFÉ

«Dat is de Graspoort in de Begijnenstraat. Sinds een aantal jaren werkt mijn vriendin daar. Ik heb haar daar ook leren kennen. Ik zou dus wel gek zijn om de Graspoort niet mijn stamcafé te noemen. Je kan er nog hartstochtelijk met iemand van mening verschillen zonder dat die je op het gezicht begint te timmeren.»



Restaurant Yam Mie Yam op de Veemarkt heeft volgens Pat Donnez de beste prijs-kwaliteitverhouding.



Voor een avondje stappen trekt Pat Donnez naar de Vismarkt.

MOOISTE HERINNERING

«Ik kijk met nogal wat plezier terug op Goede Vrijdag dit voorjaar. Op het vulkaaneiland Lanzarote, toen het bijna middernacht was, legde ik de laatste hand aan mijn dichtbundel. Ik had er elf jaar aan gewerkt en het was het moment om te stoppen. Er ging een zucht van opluchting door mij heen.»

ULTIEME WENS

«Het is krankzinnig om iets te wensen als dichter. Je wordt niet gelezen en je wordt al helemaal niet gekocht. Ik heb wel twee droompjes. Ik zou op de Grote Markt het wereldrecord tongzoenen willen vestigen. Ik denk dat ik er met 5.000 paren wel zou komen. Er moet dan een vrouw zijn die «Basia» - wat in het Latijn 'zoentjes' betekent - voordraagt. Dat is een gedicht van Janus Secundus, een 16de-eeuwse latinist uit Mechelen. Hij stierf toen hij 26 was, nadat hij uit Mechelen moest vluchten naar Nederland. Ik wil dit doen als eerbetoon. Mocht dat echt niet kunnen, dan heb ik een alternatief. Ik heb het gedichtje 'Later' geschreven. Ik zou het in de rand van een of andere festiviteit willen oplaten, samen met enkele tientallen of honderden 'vliegeraars'. Er zal letterlijk poëzie in de lucht hangen.»

Het is een mooi leven (zolang je niet bestaat) van Pat Donnez is uitgegeven bij De Arbeiderpers, kost 16,95 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel.

FERYN
KANTEL & SECTIONALE POORTEN

OPEN POORT DAGEN

vrijdag 19 oktober 2007 van 10u tot 18u
zaterdag 20 & zondag 21 oktober van 9u tot 18u

>SPECIALE PROMOTIES<

sectionale poorten, garageboxen
...ook voorzetrolluiken...

Op zaterdag & zondag is er voor iedere bezoeker een pannenkoek met koffie!

Langsheen A12 Brussel-Antwerpen
Koning Leopoldlaan - 2870 Breendonk

Tel. 03 888 88 88

www.feryn.be