

DE POSTENPAKKER

Elke dag kijkt een redacteur met grote ogen naar het kleine scherm



LENNART VAN DURME
Freelance journalist

Een gesprek op zondagmiddag



Pat Donnez en Dirk De Wachter. © vrt

- Ah, moh, hey. Had je niet herkend!
(doet witte koptelefoon af)
- Lander, lang geleden! Oe is 't?
- Gisteravond alleszins een beetje te goed, amai. Te zwaar uitgegaan, blijven slapen bij Céline. En bij het ontbijt wilden haar ouders per se naar een of ander programma luisteren op radio Karla... eh, Klara. Met die popster die in zijn vrije tijd ook psycholoog is, Dirk De Wachter.
- Hahaha, dat was sowieso *Ten liefde* met Dirk De Wachter en Pat Donnez. Je raadt het nooit: was nu zelf ook aan het luisteren.
- Wacht, jij luistert vrijwillig naar Klara?
- Uiteraard. Meerwaardezoeker, hé? *(knipooft)* Komaan, zelfs een media-cynicus als jij moet toegeven dat *Ten liefde* fundamentele levensvragen op-

roept. Die polyamorie vond ik best een geestig thema.
- Je.. wat? 'Oeeeh, ik heb een relatie met drie verschillende mensen en ik moet daar ab-so-luut komen over vertellen op de nationale radio.' Djeez, zeg, doe eens normaal. Maar 'k geef toe, hun verhaal luisterde wel vlotjes weg.
- Dat vond ik ook! Vooral die Nederlandse mevrouw die het had over haar drie relaties: met haar vriend, haar vriendin, en dan ook nog eens de driehoeksverhouding tussen hen. Kijk, ik had nog nooit van polyamorie gehoord, maar door die getuigenissen had ik wel het gevoel dat ik opnieuw een stukje van de wereld leerde kennen. En dat is toch het doel van zo'n programma?
- Ja ja, en dan zei die filosoof dat het er

eigenlijk allemaal van afhangt. 'Bij sommige mensen werkt het om meerdere relaties te hebben, bij anderen niet.' Wauw, geewu, wat een conclusie. Nu kan ik weer verder met mijn leven.
- Mm, ok, maar Dirk De Wachter is toch altijd goed? Alleen al voor quotes als 'Een relatie kan je niet in elkaar steken als een zelfhulppakket' kan ik naar hem blijven luisteren. Je kan daarmee lachen, maar...
- Kijk, zie je dat daar? Wat is dat?
- Eh, wat? Ja, gewoon, een meisje.
- Voila, brave jongen. In plaats van je dagen te vullen met masturberen, Klara luisteren en dikke boeken lezen, zou je beter wat buitenkomen. Explorator el mundo!
- Wow wow, denkfoutje daar. Precies of zo'n Klaraprogramma je geen nieuwe inzichten kan bijbrengen. Sowieso beter

dan die Netflix-oppervlakkigheid vol seks en geweld, waar jij hele dagen met een pizza voor hangt.
- Mja, ik geef toe: de wereld zou er inderdaad misschien een béétje beter op worden als iedereen naar *Ten liefde* luisterde. Nu goed? Soit, pinten pakken bij Aaron vanavond?
- Aah, zie dat wel zitten, maar wou ook nog *Birdman* checken in de cinema. Zal nog zien, yo!
- Ok, bye. *(swipet wat op Samsung Galaxy smartphone)*

'Ten liefde', tot 15 maart elke zondag van 10 tot 11 uur op Klara.