

Stadsartiest leest eerste gedicht voor

MECHELEN

Radiomaker Pat Donnez mag zich de komende twee jaar stadsartiest van de stad Mechelen noemen. Gisteren werd hij op de Grote Markt officieel aangesteld. Meteen sprak Donnez een ode uit voor de stad die hij 'ongeneeslijk lief heeft'.

WANNES VANSINA

Donnez zei enorm vereerd te zijn met zijn aanstelling. Zijn eerste daad als stadsartiest was het voordragen van 'M'. De klokken en de wind verspreidden het gedicht 'voor de mooiste stad van Europa en omgeving' daarop over de stad. Door het artiestschap te aanvaarden, engageert Donnez er zich toe om minimaal één artistiek project te realiseren. 'Zotte invallen' heeft hij naar eigen zeggen al genoeg.

Stadsgolem

«Het mooiste zou zijn om de site Euroshopping braaktelaten liggen als oerleegte in de stad. Ik weet dat het niet kan. Ik stel een compromis voor: de oprichting van een reuze-grote stadsgolem (een lemen reus, nvdr). Als bewaker, dat 'never again' nog zoiets als Euroshopping



Pat Donnez in actie. Foto Aerts

wordt gebouwd.» Hij weet ook al hoe hij in 2011 afscheid wil nemen. Met een zoenfestival ter ere van Janus Secundus (1511-1536), een dichter die een tijd in Mechelen woonde en 'kusgedichten' schreef. Volgens burgemeester Bart Somers (Open Vld) is Donnez de geknipte persoon om de eerste stadsartiest te worden. «De creatieve duizendpoot is een echte Mechelaar, maar een die toch van op voldoende afstand naar zijn stad kan kijken.» De aanduiding van een stadsartiest komt in de plaats van de uitreiking van de Prijs Stad Mechelen voor

Verdienste op Cultureel Gebied. «Het begrip 'artiest' heeft in Mechelen ook een bijklank en verwijst naar een rebels iemand, een soort nar die bejubeld en bespot wordt», gaf cultuurschepen Frank Nobels (CDO) aan. «Nu weet ik waarom ik op 1 april word aangesteld», reageerde Donnez. De stadsartiest was als jongeman actief bij Radio Reflex en werkte later bij VRT, waar hij ondermeer 'Titaantjes' presenteerde op Radio 1. In 2007 debuteerde hij als dichter. De prijs voor stadsartiest kost Mechelen 1.500 euro.

M

Deze stad die mij beheerde tot losbandigheid
en leerde hoe je in donkere kroegen
kunt blijven hangen
Lichtjaren lang
Mij wees langs welke spleten en gaten geruchten
zich over haar gehuchten spreiden
- 't Schijnt dat de burgemeester reptielen kweekt
- Allez!
- Zijn wijf is een serpent
- Echt? Wat een vent

Deze stad hoe ik haar haat
Het geblaas van straatkakerlakken
Ratelende makakkenbakken
Haar vuile maniertjes
Vette labradordrollen in de
strooiweide van de Kerkhoflei
Het achterlijke geklaag
over een uitheems liggende kassei

Deze stad wat heb ik haar ongeneeslijk lief
Wanneer Malinwa naar derde degradeert
Veertienduizend man you'll never walk alone
zigzagzingt en in eerste revancheert
Of als we badend in het zweet met
beschonken ogen naar een paar ebben
benen kijken wadend door de Dijle
Hoor mij ijlen

Deze stad, mijn heidens, onkuis en teder deken
Ik kruip onder u, dek me toen
Straks wil ik weer verhuizen, u verguizen
Maar nog even niet, nog lange niet...