



## De sleutelboeken van Pat Donnez

### Het beste boek van mijn ouders:

De telefoongids. Het was het enige boek in huis.

### Het eerste boek dat ik zelf kocht:

Dat heb ik nog en het heeft een bijzondere plek in mijn bibliotheek: *De Lustige Kapoentjes*, album nummer 7. Auteur Marc Sleen. Alleen al de geur van het vergeeld en veredeld krantenpapier maakt me wee.

### Het eerste boek dat me rode oortjes bezorgde:

*Het geheime poëziealbum* van L.C., mijn eerste geheime liefde.

### Het boek dat me de literatuur in trok:

Louis Paul Boon is van een verpletterende en allesoverheersende invloed geweest. Het begon met *Mijn kleine oorlog* en het houdt, zelfs na letterlijk honderd of meer Boons, nooit op.

### Het boek dat mijn jonge jaren draaglijk maakte:

*Winnie the Pooh*, natuurlijk. Knorretje: 'Hoe spel je liefde?' Poeh: 'Dat spel je niet, dat voel je.'

### Als ik aan mijn moeder denk, dan denk ik aan dit boek:

*Veel geluk professor* van Aster Berkhof. Moeder ontleent het een leven lang in de bibliotheek. Tientallen keren heb ik haar favoriete zin al moeten horen. 'De schoonheid van de wereld hangt af van ons eigen zelfzuchtig, brooddronken goed of kwaad humeur.'

### Bij mijn vader denk ik aan dit boek:

*The collected poems* of Dorothy Parker. Mijn vader deemstert door de verzen heen. Zijn Amerikaans sardonisch lichtvoetig esprit tenminste. Maar hij hield niet van haar gedichten.

### Het boek dat me altijd aan het huilen maakt:

Huilen is een groot woord en 'altijd' nog meer. Voor sommige verzen van Philip Larkin ben ik weerloos.

### Het boek waar ik me dood aan erger:

Doordergeren is tijdverlies.

### Ultieme romantiek in boekvorm vervat:

*De ondragelijke lichtheid van het bestaan*. Als Milan Kundera het niet had geschreven, dan zou ik het in zijn plaats hebben gedaan.

### Het boek dat ik associeer met mijn eerste liefdeservaring:

Niet moeilijk. Ik was veertien, las Van *Altamira tot heden*. Een boek dat we moesten kennen voor de examens. Het was bloedheet daar op de Plage van Hofstade, heerlijke zon en – geloof het of niet – enkele badhanddoeken verderop lag het mooiste meisje van het strand met datzelfde boek. Van lezen is er die dag niet veel meer in huis gekomen.

### Het laatste boek dat ik voor mijn dood wil lezen:

Uitstelgedrag. Hoe we lastige dingen voor ons uit kunnen schuiven. Een zelfhulpboek.

### Het boek dat me doet huilen van het lachen:

De reisboeken van Bill Bryson hebben een aardige tongue-in-cheek.

### Het boek dat me steeds opnieuw kippenvel bezorgt en/of me van mijn sokken blaast:

De Psalmen uit het Oude Testament. Eindeloze keren al gelezen en gezongen. Hardop bij de monniken van Chevetogne of in alle stilte onder mijn lakens.

### Het boek waar ik het meest uit geleerd heb:

Het ene goede boek leidt je haast vanzelf naar het volgende. Dat is één van de vele sensaties van het lezen, dat je in een duizelig makende flow geraakt, bijna zo goed als de beste seks.

### Het meest onderschatte boek ooit:

*De Dagbewaarder*, van mijn dierbare en veel te vroeg gestorven vriend Dirk Verbruggen.

### Het meest overschatte boek ooit:

*De koran*. Door zowel fanatieke voor- als even fanatieke tegenstanders.

### Het beste boek aller tijden:

Stel die vraag aan Trump of zijn supporters, zij grossieren in waanzinnige superlatieven.

Fotografie: Joost Joossen

“Het meest overschatte boek ooit: de koran. Door zowel fanatieke voor- als even fanatieke tegenstanders.”